

NIEUWSBRIEF

april 2018

IMPRESSIE WERKBEZOEK / OPENING VIERDE KINDERTEHUIS JANUARI 2018.



Het bestuur vertrekt op 10 januari 2018. Helaas kan onze penningmeester, i.v.m. ziekte, niet met ons mee. We worden op het vliegveld opgehaald door zuster Amatha. Wat is het fijn om haar weer te zien.



Vrijdag zijn we naar ons nieuwe tehuis in Ja Ela gegaan. Wat is het mooi geworden! Ook in dit tehuis is alles betegeld, zitten er mooie plafonds in, zijn er douches en toiletten, en liggen er dakpannen op het dak. Dit zijn wel voorwaarden die wij stellen. Het tehuis heeft een slaatzolder, waar 14 meisjes kunnen slapen. Er is een keuken met eetzaal, een kapel, waar ook de bibliotheek is, en ruimte om te studeren.



Er zijn daarnaast nog 3 slaapkamers voor 2 personen. Die zijn voor de zusters en deze kunnen ook gebruikt worden als er meisjes ziek zijn. We zijn erg blij dat we dit project, met uw hulp, hebben kunnen ondersteunen!

Er is nog geen wasmachine, koelkast, gasfornuis, televisie en allerlei andere praktische zaken zoals schoonmaakspullen, pannen en schalen. We gaan samen met zuster Amatha en één van de oudste meisjes inkopen doen. Gelukkig hebben we hier budget voor. Wat is het fijn om dit samen te doen.

OPENING

Zondag om 10 uur is de opening van het tehuis. Ze hebben het mooi versierd met rode, witte en blauwe ballonnen. We worden ontvangen door de kinderen, die allemaal hun mooiste jurk hebben aangetrokken! We krijgen een mooie bloemenslinger om onze nek en een bloem in onze hand. Allereerst wordt er een vuurtje gemaakt waarop een schaalje melk wordt gekookt. Wanneer de melk overkookt, mag de opening beginnen. Dit is een traditie in deze streek.

De bisschop hijst de vlag van Sri Lanka en onze voorzitter hijst de Nederlandse vlag.

De kinderen zingen het volkslied van Sri Lanka. Mooi!

Daarna mag de bisschop het lint van de deur doorknippen en de voorzitter mag het lint doorknippen van de plaquette op de muur. Namens het bestuur overhandigt de secretaris een mooi boek over Nederland.

De meisjes laten ons mooie dansen zien. In de eetzaal krijgt iedereen rijst met curry's en taart! Elk bestuurslid plant een palm. Met zijn drieën planten we de palm van onze penningmeester. Hopelijk gaan ze goed groeien en vrucht dragen, zodat ze veel kokosnoten kunnen oogsten en gebruiken.



We wensen de kinderen en zusters heel veel geluk in het nieuwe tehuis.

feest!



PAMUNUGAMA

Zaterdag hebben we een bezoek gebracht aan ons tehuis in Pamunugama. We worden hartelijk ontvangen. Wat heerlijk om de kinderen en de zusters weer te zien. Nadat we rondgekeken hebben, genieten we samen met de kinderen van een heerlijke lunch.



Meer lezen, meer foto's zien.....ga naar onze site: www.stichtingnetherlandssrilanka.nl



KATUPOTHA

We brengen ook een bezoek aan het tehuis in Katupotha. De kinderen zijn heel blij om ons te zien. Ze hebben mooie bloemenkransen voor ons gemaakt! Na de thee krijgen we van de kinderen een rondleiding door het tehuis en de tuin. Het ziet er netjes uit. We bekijken ook de plaats waar de wa-

terboring heeft plaats gevonden vorig jaar. Dit was nodig omdat er geen water meer was.

Daarna gaan de kinderen voor ons zingen en dansen. Wij zingen een paar Nederlandse liedjes voor ze. (o.a. vader Jacob in canon!) Dat vinden ze erg leuk. We praten ook uitgebreid met de zusters.



KELANIYA:

Twee bestuursleden logeren hier. Het is fijn om deel uit te maken van de dagelijkse dingen en te zien dat het goed gaat met de meisjes. Ze zijn blij dat we er zijn. Dat is echt hartverwarmend!



jarig". Het is een heel gezellig en vrolijk verjaardag/afscheidsfeest.

Het was heerlijk om de kinderen weer te zien en fijn en nuttig om samen met zuster Amatha en de zusters over allerlei zaken te kunnen praten. We hebben erg genoten van ons werkbezoek.



AFSCHEID

Op onze laatste dag in Sri Lanka is zuster Amatha jarig. We vieren dit met de kinderen en zusters in Kelaniya. De broer van zuster Amatha, zijn gezin en hun moeder zijn er ook bij. Het is meteen ons afscheidsfeestje. De kinderen hebben dansjes ingestudeerd. Bij de laatste dans mogen wij mee dansen. Dat is dolle pret. Daarna gaan we met z'n allen eten. Er wordt gezongen voor zuster Amatha en wij zingen: "Lang zal ze leven!" en "Er is er één



Met vriendelijke groeten,



Sjaak de Looff,
voorzitter
0113-223373

voorzitter@stichtingnetherlandssrilanka.nl



Tanja Uitterhoeve-
Geene
secretaris
0113-212290

secretaris@stichtingnetherlandssrilanka.nl



Theo
Schouwenaar,
penningmeester
0113-221725

penningmeester@stichtingnetherlandssrilanka.nl



Elsbeth Sanderse,
bestuurslid
0113-214816

bestuurslid@stichtingnetherlandssrilanka.nl



Onze 4 kindertehuizen in Sri Lanka staan in:

Pamunugama

Katupota

Kelaniya

Ja-Ela