

Nieuwsbrief van de Stichting Netherlands Sri Lanka

Mei 2013

HET 3E KINDERTEHUIS

De bestuursleden hebben deze winter niet stil gezeten, maar hard gewerkt om gelden bijeen te krijgen voor onze stichting. Wij hebben powerpointpresentaties gegeven, op diverse markten gestaan, fondsen aangeschreven en donateurs gezocht en gevonden. Toen wij in januari jl. in Sri Lanka waren, kregen we het verzoek om een niet geheel afgebouwd gebouw in de plaats Kalanyia verder af te bouwen. Na een grondig financieel onderzoek en vertrouwend op de "support" van onze donateurs, hebben we gehoor gegeven aan het verzoek en dit wordt nu ons 3e kindertehuis in Sri Lanka. We kunnen hier 50 weeskinderen onderdak en een betere toekomst geven.



“Wie een kind redt, redt de wereld”

ONDERWIJS:

Met “onze” kinderen in Sri Lanka gaat het goed. Ze gaan naar school en maken goede vorderingen. Kinderen in Sri Lanka zijn blij dat ze naar school kunnen, want helaas is dit niet voor ieder kind in Sri Lanka mogelijk. En dat weten de kinderen heel erg goed.

Wij zijn daarom erg blij dat wij laatst een gift kregen van de Soropotimisten, die speciaal bestemd is voor educatie. Ook de stichting “Alle kinderen naar school” helpt ons mee met extra bijdragen voor het krijgen van onderwijs. In Katupotha hebben we nog geen computers voor de kinderen kunnen kopen, dat zal nu snel gebeuren



OPERATIE:

Met blijdschap kunnen wij melden dat Yasanthi inmiddels aan haar hart geopeerd is. Het gaat goed met haar en ze ziet er veel beter uit dan vorig jaar, toen ze erg ziek was.

Ze moet nog wel revalideren en kan nog niet zo hard rennen als de andere kinderen, maar we hebben alle redenen tot dankbaarheid.



FIETS:

Van de ontvangen giften hebben we fietsen voor de kinderen kunnen kopen. Deze foto laat overduidelijk zien dat de kinderen heel erg blij zijn met deze nieuwe aanwinst. Ook zijn ze erg zuinig op de nieuwe fietsen, want zoals u ziet zit de verpakking er nog steeds aan en dat blijft soms jaren zo zitten.





SPEELWERKTUIGEN:

Ook hebben wij in januari jl. speelwerktuigen, zoals een dubbele wip, een glijbaan en een schommel besteld en deze zijn later door onze taxichauffeur vervoerd naar en geplaatst bij het kindertehuis in Katupotha. Onze taxichauffeur heeft hier geen kosten voor berekend.

OOGST:

Bij de opening van ons 2e kindertehuis in Katupotha in februari 2012 hebben wij bananenbomen geplant en een jaar later zien we al de eerste oogst hangen.



GASTENBOEK:

Als u op onze website kijkt, kunt u bericht achterlaten in ons gastenboek. Het is hartverwarmend om de spontane reacties te lezen.

WWW.STICHTINGNETHERLANDSSRILANKA.NL

Wij kunnen ons werk doen dankzij uw bijdragen en we zijn erg dankbaar dat u ons financieel helpt de kinderen in Sri Lanka in hun levensonderhoud te voorzien. Uw giften aan de stichting Netherlands Sri Lanka zijn fiscaal aftrekbaar, omdat wij een ANBI aangemerkte stichting zijn.



Wanneer u uw giften omzet in periodiek vastgelegde giften, geldt hiervoor geen drempel of plafond. Onze stichting heeft contact met een notaris kantoor, die dit voor ons en u gratis wil verzorgen. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Op onze website: www.stichtingnetherlandssrilanka.nl kunt u over ons werk lezen. Ook kunt u daar foto's zien van onze beide tehuizen en van de kinderen.

Met vriendelijke groeten,

Ria Milhous, voorzitter 0113-228723
Dick Keizer, secretaris 0113-232280

Theo Schouwenaar, penningmeester 0113-221725
Elsbeth Sanderse, bestuurslid 0113-214816