

NIEUWSBRIEF

MEI 2014

EERSTE LUSTRUM

Op 27 juni 2009 hebben wij ons eerste kindertehuis in Pamunugama geopend. Volgende maand hopen wij op een bescheiden schaal dit heugelijk feit te vieren. Wij zullen er wel voor zorgen dat de zusters met de kinderen die dag verwend worden en een onvergetelijke dag zullen hebben.

In onze volgende nieuwsbrief zullen wij u hierover berichten.



HOE GAAT HET MET ONZE KINDEREN

Toen de weeskinderen in 2009 in ons eerste kindertehuis kwamen, hadden ze verwondingen, eczeem en hoofdluis en genoten geen onderwijs. Als we nu in 2014 kijken, kunnen wij zeggen dat de kinderen het erg goed maken, ze zijn gezond en als ze ziek zijn kunnen ze naar de dokter of het ziekenhuis, ze hebben voldoende eten, drinken en kleding en ze gaan naar school. En ook hier worden de kleintjes groot. Twee meisjes, Ganga en Lanka, kunnen nu naar het middelbaar onderwijs gaan. Ganga stuurde ons de volgende email:

“Me and Lanka going to a new school. I am doing maths subjects and Lanka doing art subjects. We are studying hard for our advanced level examination. And we are going to tuition classes also”.

De beide meisjes gaan hun best doen om toegelaten te worden tot de high school en volgen hiervoor bijlessen. Ze zijn daar heel erg blij mee, en wij met hen.



PERS

Zoals wij in onze laatste nieuwsbrief hebben gemeld is op 7 januari 2014 ons derde weeshuis in Kelaniya feestelijk geopend. De ingebruikname van het kindertehuis is in Sri Lanka niet onopgemerkt gebleven, getuige bijgaand krantenartikel.

ACTIES:

Op Koningsdag in Goes hebben de bestuursleden met hun familieleden met drie kramen op de vrijmarkt gestaan. Naast de nodige publiciteit leverde deze dag met o.a. de verkoop van zelfgemaakte suikerspin en cupcakes ruim 620 € op voor de weeskinderen in Sri Lanka. Ook op de Moederdag-fair in Kloetinge was de stichting vertegenwoordigd.

POWERPOINTPRESENTATIES

Wij beschikken over een mooie powerpointpresentatie, die gaat over de historie en de huidige situatie van Sri Lanka en uiteraard over het wel en wee van onze kinderen in de drie kindertehuizen. Wij willen deze graag vertonen op scholen, bij verenigingen, kerken, serviceclubs etc. Misschien kent u zo'n organisatie, meld dit dan bij een van de bestuursleden.

“WIE EEN KIND REDT, REDT DE WERELD”

De afgelopen periode zijn we weer verblijd met vele giften en donaties, zo kregen we geld naar aanleiding van een begrafenis, collectes van diverse kerken, bijdrage van diaconie, opbrengst powerpointpresentaties. Onze stichting is aangemerkt als een ANBI stichting, dus uw giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting.



Kort nadat wij in januari 2014 uit Sri Lanka thuis gekomen zijn, ontvingen wij het bericht dat onze vaste chauffeur en vertrouwensman in Sri Lanka, Nixon Gomez, ziek was geworden en in februari is hij op 43 jarige leeftijd overleden.

Wij leven erg mee met zijn vrouw en zijn twee dochters. Hij was een betrouwbare en meevende man en hij heeft ons heel vaak geholpen met ons werk voor de weeskinderen in Sri Lanka. Wij zijn hem zeer dankbaar voor al het werk, wat hij voor de kinderen in onze kindertehuizen gedaan heeft.



Hier zien we Nixon op de foto, waar hij ons helpt bij de aankoop van speelwerkruigen in Sri Lanka.

BESTUURSWISSELING

Kort na de opening van ons derde kindertehuis heeft Ria Milhous op 27 januari 2014 besloten om met haar bestuurslidmaatschap en voorzitterschap van de stichting te stoppen. Ria heeft als oprichtster van onze stichting heel veel goed werk gedaan voor onze stichting en wij, de zusters en de weeskinderen in Sri Lanka zijn haar hiervoor veel dank verschuldigd.

Wij kunnen ons gelukkig prijzen dat wij inmiddels een nieuwe voorzitter hebben, namelijk Sjaak de Looff, 60 jaar, uit Goes. Hij heeft ervaring in ontwikkelingsprojecten in het buitenland met name in Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen en hij beheerst de Engelse taal.

Op onze website: www.stichtingnetherlandssrilanka.nl kunt u over ons werk lezen en foto's zien van onze kindertehuizen en de kinderen. Ook kunt u een bericht plaatsen in ons gastenboek.



Met vriendelijke groeten,



Sjaak de Looff,
voorzitter
0113-223373



Dick Keizer,
secretaris
0113-232280



Theo
Schouwenaar,
penningmeester
0113-221725



Elsbeth Sanderse,
bestuurslid
0113-214816