

NIEUWSBRIEF

SEPTEMBER 2014

HOE GAAT HET MET ONZE KINDEREN

In de vakantie periode hebben de kinderen weer van huis gewisseld, zodat ze op een goedkope manier toch een vakantiegevoel kregen en in september zijn ze weer naar school gegaan. Ook het meisje, Madhusha gaat met Ganga en Lan-ka nu naar de middelbare school.

Madhusha met zuster Amatha.



ZUSTER AMATHA BEZOECT PRINSES BEATRIXSCHOOL IN GOES

In juni hebben zuster Amatha en zuster Michelle een bezoek gebracht aan de Prinses Beatrixschool In Goes. Zij hebben alle klassen bezocht en verteld over de weeskinderen in Sri Lanka en ook hebben zij veel vragen van de kinderen uit Goes beantwoord. Zij bedankten de kinderen voor het geld dat zij elke maand meenemen naar school en voor het grote geldbedrag, dat de sponsorlooptocht heeft opgeleverd. Met dit geld kon in januari een tuk-tuk gekocht worden en hiermee zijn ze erg blij want dit vervoersmiddel wordt vaak gebruikt.



ACTIVITEITEN STICHTING



De stichting is actief om zoveel mogelijk geld bijeen te krijgen voor de weeskinderen in Sri Lanka. Een van die activiteiten wordt verricht door Elsbeth Sanderse, zij breidt sokken om in opdracht en op markten en beurzen te verkopen.



Een andere activiteit wordt verricht door vrijwilligster Jikke van Loo, zij beschildert theepotten en mokken met een door de opdrachtgever zelf gekozen speciaal motief.

SPONSORFIETS- EN LOOPTOCHT

De bisschop Ernst school in Goes heeft in september een sponsortocht gehouden, waarvan de opbrengst voor onze stichting is. In de week hieraan voorafgaand, hebben Elsbeth en Theo per klas over de weeskinderen in Sri Lanka verteld. De kinderen waren erg geïnteresseerd en zijn daarna enthousiast op pad gegaan om zich te laten sponsoren. De sponsorloop- en fietstocht vond plaats onder goede weersomstandigheden, zowel de ouders als de kinderen waren erg enthousiast en opbrengst was geweldig. Met dit geld kan de stichting, in overleg met de zusters weer noodzakelijke dingen voor de weeskinderen in Sri Lanka kopen.



BEVEILIGING



Het in januari 2014 geopende derde kindertehuis in Kelaniya is nu nog beter beveiligd door een extra toegangsdeur te plaatsen. De hiermee gepaard gaande kosten konden vanuit de ontvangen giften betaald worden.



De afgelopen periode zijn wij weer verblijd met vele giften en donaties, zo ontvingen wij geld naar aanleiding van verjaardagen en jubilea, collecteopbrengsten van diverse kerken en van tevreden vakantiegangers van Goed Idee Reizen.

Onze stichting is aangemerkt als ANBI stichting, waardoor uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

.....WIE EEN KIND REDT, REDT DE WERELD.....

Op onze website: www.stichtingnetherlandssrilanka.nl kunt u over ons werk lezen en foto's zien van onze kindertehuizen en de kinderen. Ook kunt u een bericht plaatsen in ons gastenboek.



Met vriendelijke groeten,



Sjaak de Loeff,
voorzitter
0113-223373



Dick Keizer,
secretaris
0113-232280



Theo
Schouwenaar,
penningmeester
0113-221725



Elsbeth Sanderse,
bestuurslid
0113-214816