

Milhou's Jayakody Children Home
586 Sidath Nugape Pamunugama Sri Lanka
Telefoon: + 94 (0)71 8661891

Frans den Hollanderlaan 29
4461 HM Goes The Netherlands
Telefoon: +31 113 232280

Kamer van Koophandel: 22058464
Bankrekeningnummer: 1117.99.112
ANBI belastingnummer: 8147.79.979



Nieuwsbrief december 2010,

Het eind van het jaar 2010 komt in zicht. Dankbaar kijken wij terug naar de ontwikkelingen van ons project het Milhou's Jayakody Children Home. We komen tot een positieve evaluatie van het afgelopen jaar. Er gebeurt veel in zo'n groot "gezin", maar zowel de kinderen als hun verzorgsters hebben het goed met elkaar. De kinderen bereiken op school goede resultaten, ze zijn gezond, ze krijgen goede voeding en kleding, ze maken uitstapjes en plezier en zelfs in de vakantie zijn ze "uit logeren" geweest. Wij als bestuur hebben alleen maar redenen tot dankbaarheid en blijdschap. Dit alles is mogelijk door de donaties die we van u ontvangen. Namens de kinderen en de zusters heel veel dank hiervoor. Hierdoor kunnen we onze kinderen en de zusters een vaste basis geven. Van de zusters ontvangt de penningmeester periodiek een financieel verslag, waaruit blijkt dat het geld volledig ten goede komt aan de verzorging van de kinderen en alles wat zo rondom een huishouden gebeurt. De kosten variëren van voeding, kleding tot elektriciteit en bezoek aan de dokter. Dit laatste komt gelukkig niet zo vaak voor.

Ook in deze tijd van het jaar geven wij iets extra's aan de kinderen in de vorm van een kerstcadeautje. Dit zal tijdens het kerstfeest uitgedeeld worden. De zusters kopen deze presentjes zelf, want zij weten het beste wat nodig of wat leuk is voor een kind. Momenteel wonen er 24 meisjes in het huis, dus het wordt een groot pak onder de kerstboom. In de volgende nieuwsbrief hopen we foto's van het kerstfeest te kunnen laten zien.

Blij zijn we ook met de contacten tussen verschillende scholen in Nederland en ons kindertehuis in Pamunugama. Zo zijn er in het afgelopen jaar wekelijks collectes voor ons project gehouden op de Ichthusschool in Wolfaartsdijk, het Noorderlicht en de Beatrixschool in Goes. Dit geeft een stukje bewustzijn van de kinderen hier in het luxe Nederland voor de kinderen in een arm land als Sri Lanka. Met de moderne middelen als skype hebben we contacten gelegd met de scholen hier en het kindertehuis. Helaas lukte de uitwisseling met skype door het tijdsverschil en de slechte verbinding niet altijd even goed, maar toch zijn er regelmatig contacten geweest. Het is mooi om te zien hoe kinderen dan op elkaar reageren. Het meisje op de bovenstaande foto links is Ganga. Zij spreekt heel goed Engels en zij heeft in het afgelopen jaar hiervoor een onderscheiding gekregen in haar klas. Dit is iets om trots op te zijn. Omdat zij zo goed Engels spreekt, verlopen de contacten van de school kinderen hier in de regio vaak direct met haar. Natuurlijk worden de kinderen bijgestaan door de meester/juf in de klas en de zusters in het kindertehuis en vanzelfsprekend moet een en ander vertaald worden. De kinderen stellen elkaar interessante vragen en het is mooi om te horen hoe kinderen dezelfde dingen van elkaar willen weten. Zo wordt gevraagd of ze huisdieren hebben, wat ze eten en of ze vriendjes hebben, kortom wat belangrijk is in een kinderleven in Holland is dat ook in Sri Lanka. Kinderen blijven kinderen over de hele wereld. Sommige zaken zijn anders, bij voorbeeld het school uniform (zie bijgaande foto) dat kennen we niet in Nederland maar omgekeerd de kou en sneeuw dat kunnen Sri Lankaanse kinderen niet begrijpen. En ook het tijdsverschil is iets wat goed moet worden uitgelegd.

Ganga is een wat ouder meisje die bij de verzorging van de kleinere kinderen in het kindertehuis vaak meehelpt met het wassen. Als de kinderen onder de douche gaan dan is dat een groot waterballet. In Sri Lanka is het altijd warm dus dan is natte kleding geen bezwaar. Ganga helpt dan de zusters met het inzepen van de kinderen en een ander meisje Jacintha helpt dan met het afdrogen het gaat allemaal heel snel, maar wat wil je, 24 kinderen douchen daar zou je in een gezin ook hulp bij vragen. Jacintha staat bovenaan rechts op de foto.

Toen onze penningmeester in augustus in Sri Lanka op bezoek was, is door de zusters om een volière gevraagd. Net zoals in Nederland is dit ook leuk voor de kinderen in ons kindertehuis, dus hebben we daarin positief besloten. Ook dit zijn dingen die we met het geld uit donaties kunnen doen en waar we heel dankbaar voor zijn. De opdracht wordt gegeven aan een plaatselijke aannemer en dit geeft ook veel goodwill onder de lokale bevolking.

Wij kijken tevreden terug naar het eerste volle exploitatie jaar van het kindertehuis en danken u allen hartelijk voor uw financiële steun en we vertrouwen erop dat u ons en hiermee de kinderen en de zusters, blijft steunen in het werk wat we doen.

Het bestuur van de Stichting Netherlands Sri Lanka wenst u en uw familie

een prettig kerstfeest en goed en gezond 2011.

Met vriendelijke groeten

Het bestuur van de Stichting Netherlands Sri Lanka

Ria Milhous-Willemsse
Dick Keizer

Theo Schouwenaar
Elsbeth Sanderse-van den Berg