

IN MEMORIAM DICK KEIZER



Wij zijn verdrietig dat onze secretaris Dick Keizer op 5 januari 2015 is overleden.

Na de Tsunami was Dick van meet af aan betrokken bij het verlenen van hulp aan de weeskinderen in Sri Lanka. Mede dankzij zijn inzet heeft de Stichting Netherlands Sri Lanka 3 kindertehuizen in Sri Lanka kunnen bouwen, waar een 100 tal kinderen een veilig onderdak hebben, liefdevol worden verzorgd, naar school gaan en indien nodig medische verzorging krijgen.

Dick was als voormalig huisarts nauw betrokken bij de gezondheid van de kinderen. Toen de weeskinderen voor het eerst in onze huizen kwamen, hadden er kinderen wondjes, eczeem en hoofdluis. Dick behandelde ze en kocht bij de lokale apotheek en drogisterij medicijnen, verbandmiddelen etc. Dick genoot ervan als hij zag hoe goed de kinderen zich ontwikkelden.

Zuster Chiara was uit eerbetoon voor Dick uit Sri Lanka overgekomen om hem te bedanken voor al zijn goede werk voor de weeskinderen. Dick stond bij de kinderen bekend als “foto uncle”, omdat hij vele foto’s

van de kinderen maakte en die vervolgens op zijn laptop aan hen liet zien. Ook gaf hij zijn camera uit handen en liet de kinderen naar hartelust foto’s maken.





Als wij de kinderen in Sri Lanka op school gingen bezoeken, zagen we overvolle klassen, met Sri Lankese kinderen allemaal gekleed in hetzelfde school uniform. Voor ons moeilijk om onze kinderen snel te herkennen. Maar als dan een weesmeisje vanuit de klas naar ons glimlachte, wisten we het: “die komt uit ons weeshuis”. En dat vond Dick elke keer weer prachtig om mee te maken.



Bij de feestelijke opening van het 3e weeshuis in Kalanyia houdt Dick een mooie toespraak.

Dick, heeft zich de afgelopen 10 jaren ingezet voor de weeskinderen en was erg begaan met de weeskinderen, hij bedacht ook een tekst bij ons logo:

.....WIE EEN KIND REDT, REDT DE WERELD.....



En tot het laatst toe bleef Dick ondanks zijn afnemende kracht, nauw betrokken met het wel en wee van de weeskinderen en wilde hij alles van hen weten. Zelfs bij de dankdienst vroeg hij aandacht voor dit mooie werk. Een aantal van zijn in Sri Lanka gemaakte foto's waren bij zijn afscheidsdienst in de kerk te zien. En in plaats van bloemen rond zijn kist, vroeg hij een gift voor onze stichting.



Dick heeft er mede voor gezorgd dat er nu 100 weeskinderen in Sri Lanka een goede toekomst hebben. Ook al is hij nu niet meer onder ons, hij heeft het goed begrepen, want zoals zuster Amatha, die eind november speciaal een dag uit Sri Lanka is gekomen om hem te bedanken voor al zijn werk voor de weeskinderen, het zo mooi schreef:

" We make a living by what we get, but we make a life by what we give".



Helaas moeten we verder zonder Dick, maar het leven gaat verder, ook voor de weeskinderen in Sri Lanka. En dat is ook zijn wil, want Dick heeft mede nog voor opvolging van zijn taak in het bestuur van de Stichting gezorgd. Het gaf hem rust, dat Tanja Uitterhoeve zijn taak, als secretaris overneemt. Bij de opening van ons 2e kindertehuis in Katupotha hebben de 4 bestuursleden ieder een kokospalmboom geplant en de volgende tekst, die op een maquette bij de kokospalmbomen - zowel in het Engels als in het Nederlands staat, luidt



*Een boom planten is een blijk van vertrouwen in de aarde
Een boom planten is een daad van hoop op de toekomst
Een boom planten is een handeling van naastenliefde voor toekomstige geslachten
Die van zijn vruchten zullen genieten als wij er niet meer zijn.*

Nu Dick is overleden krijgt deze tekst nog veel meer waarde.

Met vriendelijke groeten,



Sjaak de Looff,
voorzitter
0113-223373

voorzitter@stichtingnetherlandssrilanka.nl



Tanja Uitterhoeve-
Geene
secretaris
0113-212290

secretaris@stichtingnetherlandssrilanka.nl



Theo
Schouwenaar,
penningmeester
0113-221725

penningmeester@stichtingnetherlandssrilanka.nl



Elsbeth Sanderse,
bestuurslid
0113-214816

bestuurslid@stichtingnetherlandssrilanka.nl